

## VREDEWENS, ZEGEN EN WEGZENDING

### vredeteken

[wij wensen elkaar de vrede van Christus]

### zingen:

*'La paz de Seigneur'*

[1 Spaans, 2 Engels, 3 Nederlands]

## ZEGEN

(er is na de viering koffie en thee achterin de kerk)

Volgende week zondag de afsluitende viering:

**Zondag 25 januari, 19.30 uur**

**Kerkgebouw 'Kom & Zie', Boezemweg 166**

In Rotterdam-Kralingen zijn de vieringen van de 'Week van Gebed voor de eenheid' een samenwerkingsverband van de Evangelische Broeder Gemeente Rotterdam, Hervormd Kralingen-West, Pinkstergemeente Kom & Zie, RK Lambertusparochie, Protestants Kralingen en Pniël.

## OVER DE WEEK VAN GEBED:

Het thema voor deze Week van gebed komt uit Brazilië. Een land waar je veel water nodig hebt vanwege de hitte. Ook een land dat heel droge regio's heeft.

De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende de dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag, want dan hoopte ze geen van de vrouwen die over haar roddelden tegen te komen. Jezus knoopte een gesprek aan, niet met een preek maar met een verzoek: 'Wil je me te drinken geven?' Hij heeft zelf dorst. En hij spreekt over de behoefte aan levend water. Elk mens heeft dorst – dorst naar levend water: dat zijn twee facetten die in deze Week van gebed terugkeren. En wellicht doen we, samen biddend, de ontdekking dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de bron.

## MEDEDELING | UITNODIGING:

19 januari Pniël | Oudedijk 15 | 17.30-20 uur

### *Zingevingsavond over omgaan met verlies*

Verlies hoort bij het leven. Het overkomt je. Je staat er niet bij stil; het gebeurt bij anderen. En dan ... plotseling komt het jouw leven binnen. Je raakt je baan kwijt. Je gezondheid wordt slecht. Je kunt je niet meer voortbewegen zoals altijd. Je verliest je partner en staat er nu alleen voor. Hoe ga je ermee om? Hoe geef je je leven opnieuw vorm en vooral zin?

Pniël organiseert op aanstaande maandag samen met de kerken in Kralingen een bijeenkomst hierover. Iedereen die hierbij wil stilstaan is hartelijk uitgenodigd. Je bent welkom op de Oudedijk 15 vanaf 17.30 uur. We starten met een heerlijke maaltijdsoep. De avond wordt afgerond om 20.00 uur.

Wij zien ernaar uit je te ontmoeten. Als je vragen hebt of je wilt aanmelden: dat kan bij Marianne Groen: [m.groen@leliezorggroep.nl](mailto:m.groen@leliezorggroep.nl) of telefonisch (010) 272 64 44.



**Viering van het begin van de week van  
Gebed voor de Eenheid  
Zondag 18 januari 19.30 uur**

voorgangers:

- br. Ruud Gouw (pastoor R.K. Lambertusparochie)
- zr. Marianne Groen (geestelijk verzorger Pniël)
  - br. Denny Zinhagel (EBG Rotterdam)
  - br. Rian Veldman (Protestants Kralingen)
- br. Jaap Wiersma (voorganger Pinkstergemeente Kom&Zie)
  - ouderling: • Anne Gercama
  - diaken: • Hiddo Oosterhuis
  - organist: • Eric Koevoets
  - lectoren: • Anita Klunne, ...
  - koster: • Pieter van Drunen

## DIENST VAN DE VOORBEREIDING

zingen Taizélied (5 x zingen):  
*'Venite exultemus'*

zingen Opwekking 281  
*'Als een hert dat verlangt naar water'*

welkom door de ouderling

[allen gaan staan]

vullen van het waterbekken als symbool van eenheid  
Waterdragers van de verschillende geloofsgemeenschappen komen naar voren en vullen het waterbekken met water

zingen liedboek 653: 1, 3 en 7  
*'Gij zijt het water ons ten leven'*

[allen gaan zitten]

drempelgebed  
door ds Rian Veldman

[v = voorganger; a = allen]

v: Almachtige God, laat uw adem over ons komen.

Breng eenheid en respect voor verschillen.

a: Beadem ons met verdraagzaamheid,  
dat we elkaar waarderen en één gemeenschap vormen.

v: Beadem ons met vuur.

Maak één wat is gescheurd  
en genees wat ziek is.

a: Beadem ons met uw genade,  
dat we haat overwinnen  
en dat we ons bevrijden van geweld.

v: Beadem ons met leven.

Versla de dood en overwin het graf.

a: Gezegend bent U, God van barmhartigheid,  
Vader, Zoon en heilige Geest,  
U, die alle dingen nieuw maakt. Amen!



zingen Liedboek Psalm 63: 1  
*'Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat'*

Schuldbelijdenis en Kyrie  
door ds Denny Zinhagel

## DIENST VAN HET WOORD

zingen Liedboek 670: 1, 2, 3 en 4  
*'Kom Schepper God, o heilige Geest'*

gebed om de Heilige Geest  
door pastoor Ruud Gouw

zingen Liedboek 338 b  
*'Halleluja'*

lezing van het evangelie uit de Nieuwe Bijbelvertaling  
*Johannes 4: 4-30 en 39-42*

[in samenspraak]

zingen Taizélied (2 x franse tekst, 2 x nederlands):  
*'Une soif | een verlangen'*

## OVERDENKING

## DIENST VAN HET ANTWOORD

zingen Taizélied (5 x zingen):  
*'Let all who are thirsty come'*

bevestiging van het geloof

[allen gaan staan en spreken uit:]

Wij dopen in de naam van God  
de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;

Wij dopen in de naam van Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven, en begraven,  
is nedergedaald in het rijk van de dood  
op de derde dag opgestaan uit de doden;  
opgevaren naar de hemel  
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;

Wij dopen in de naam van de Heilige Geest,  
een heilige, algemene, christelijke Kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de wederopstanding des vleses,  
en een eeuwig leven. Amen

## voorbeden

[telkens afgewisseld met gezongen Taizélied]

*'O Lord, hear my prayer'*

## stil gebed

## onze Vader

[dit bidden wij hand in hand als teken van eenheid]

## gaven delen:

collecte voor het werk van de Raad van Kerken

